

Der sidder der og durrer, helt i bund, og alle skriger:
"Greased Lightning"!

KENICKIE OG DRENGENE:

Kør, "Greased Lightning" ska' ud og brænde gummi af!
"Greased Lightning", kør "Greased Lightning"
kør "Greased Lightning", gi' vejen alt hva' den ka'ta!
"Greased Lightning", kør "Greased Lightning"
den ska' ha' smæk
med varme dæk
af "Greased Lightning"!

Black out. Scenen slut.

Scene 6

Sandy kommer ind som cheerleader. Hun har to store pon-pon'er i hænderne og en grøn lettere sækket joggingdragt. Hun råber en af de traditionelle Rydell High School remser og vifter i takt med pon-pon'erne.

Sandy: Hvem har mod
Hvem har held
Vores drenge fra Rydell
Vi ka' slå
Hvem som helst
Rydell-heltene er... bedst...?

(Hun undrer sig over rimet). Helst... bedst... "Vi ka' slå... hver en gæst?"? Nej. Hm...

Danny (kommer ind) Hej, Sandy.

Sandy vender sig og drejer hovedet, så Danny ser plasteret på hendes øre.

Hvad er der sket med dit øre?

Nåhr, ikke noget. Bare et uheld.

Danny: Altså... hm, jeg håber ikke, du er sur over det der, den første skoledag...
Jeg mener, jeg kunne jo ikke bare stå og sige, at jeg var glad for at se dig, vel?

Sandy: Du kunne måske godt have været LIDT venligere med alle dine venner stående der...

Der sidder der og dirrer, helt i bund, og alle skriger:
"Greased Lightning"!

KENICKIE OG DRENGENE:

Kør, "Greased Lightning" ska' ud og brænde gummi af!
"Greased Lightning", kør "Greased Lightning"
kør "Greased Lightning", gi' vejen alt hva' den ka'ta!
"Greased Lightning", kør "Greased Lightning"
den ska' ha' smæk
med varme dæk
af "Greased Lightning"!

Black out. Scenen slut.

Scene 6

Sandy kommer ind som cheerleader. Hun har to store pon-pon'er i hænderne og en grøn lettere sækket joggingdragt. Hun råber en af de traditionelle Rydell High School remser og vifter i takt med pon-pon'erne.

Sandy: Hvem har mod
Hvem har held
Vores drenge fra Rydell
Vi ka' slå
Hvem som helst
Rydell-heltene er... bedst...?

(Hun undrer sig over rimet). Helst... bedst... "Vi ka' slå... hver en gæst?"? Nej. Hm...

Danny (kommer ind) Hej, Sandy.

Sandy vender sig og drejer hovedet, så Danny ser plasteret på hendes øre.

Hvad er der sket med dit øre?

Nåhr, ikke noget. Bare et uheld.

Danny: Altså... hm, jeg håber ikke, du er sur over det der, den første skoledag...
Jeg mener, jeg kunne jo ikke bare stå og sige, at jeg var glad for at se dig, vel?

Sandy: Du kunne måske godt have været LIDT venligere med alle dine venner stående der...

Danny: Er du vanvittig, mand? Du kender ikke de fyre, mand! Bare de ser dig tale med en pige et øjeblik, så tror de straks at hun... at du har... mmm, du ved, ikke?

Sandy: Jeg ved ikke noget som helst... Jeg syntes mere det så ud som om, du havde fundet en ny kæreste, eller noget.

Danny: Aldrig! Helt ærligt, hvis det ikke var for slænget, så ville jeg ikke en gang se efter andre piger mere. Kun dig.

Sandy rødmer lidt.

Hør lige... Vi laver en fest i parken i morgen aften for Frenchy. Hun dropper skolen nu – før hun begynder at pjække igen – og begynder på det der skønhedskursus. Kunne du ikke tænke dig at komme? Sammen med mig?

Sandy: Jo, det ville jeg virkelig gerne, men jeg tror ikke, de piger gider være sammen med mig mere...

Danny: Sandy, der er ingen, der siger noget som helst, når jeg er der, O.K.?

Sandy: O.K. Når bare du så også er der. Vi må ikke lade noget komme mellem os igen, vel?

I samme øjeblik kommer Patty løbende ind iført cheerleader-kostume med to tambour-stave i hænderne.

Patty: Heeeeeej, Danny! Åh, jeg håber ikke jeg afbryder noget..? (Giver Sandy en af stavene) Her, så kan du lige øve dig et øjeblik. (Hun trækker Danny lidt væk). Jeg MÅ altså lige fortælle dig noget. VED du hvad jeg opdagede efter du var gået her i forgårs? Min mor synes SIMpelthen, du er så sød... (Klistersmil. Til Sandy). Alle piger er jo bare VILDE med ham...!

Sandy: (bittersødt) Ja, det kan jeg se... (Med sammenbidte tænder til Danny). Hvad lavede du ovre hos hende i forgårs?!

Danny: Åhr, jeg skrev bare nogle opgaver af.

Patty: Kom, Sandy, skal vi øve lidt?

Sandy: (bestemt) Ja, endelig. Jeg GLÆDER mig sådan til at gøre et godt indtryk på alle de flotte spillere.

Danny: Nå, nå, nå... det er derfor, du render rundt med alt det der? Så du kan vise lår for en bunke lumre sportsidioter?

- Sandy: Du SIGER ikke, du er jaloux, Danny?
- Danny: MIG?! På de base-ball tumper? Er du åndssvag? Ha, ha!
- Sandy: Fordi de kan noget, du ikke kan?
- Danny: Åhr, ja, klart... helt klart.
- Sandy: O.K., så bare fortæl mig, hvad du nogen sinde har udrettet?
- Danny: (til Patty, der hvirvler med sin tambour-stav) Hold lige op med det der! (Tænker sig om et øjeblik). Hmmm, jeg vandt en jitterbug-konkurrence for teenage-talenter engang...
- Sandy: Åhr, du aner jo ikke, hvad jeg taler om.
- Danny: Helt ærligt, Sandy, jeg kan sgu da slå de der tåber når som helst.
- Sandy: Åh, aha. Men du bruger bare hellere din tid på at skrive andre folks opgaver af?
- Danny: O.K., O.K. Næste gang de optager folk til de sportshold, skal jeg nok vise dig, hvad jeg kan.
- Patty: Gud, så er du helt utrolig heldig! Atletik-holdet har prøver for nye i morgen!
- Danny: (små-panisk) Nå, nå, nå, nå, nå. Fint, fint, fint. (Forceret kølig). Så smutter jeg nok lige forbi. Hrm...
- Sandy: Du er rigtig smart, hvad?
- Danny: Nå, det synes du? Patty, hvornår sagde du, de prøver var?
- Patty: I morgen, halv ti, på løbebanen.
- Danny: Godt nok, så er jeg der, dér. (Til Patty). Du kommer og ser mig, ikke?
- Patty: Selvfølgelig. Jeg glæder mig allerede!
- Danny: (til Patty) Fint. Så ses vi der, smukke. (Går ud).
- Patty: (opstemt) Ja, ja! (Til Sandy) Ih, det bliver bare SÅ spændende, tror du ikke?
- Sandy: Kom, lad os øve det igen.

De synger Rydells kampsang, mens de svinger tambour-stavene. Sandy svinger sin med en besk mine få centimetre forbi Pattys hoved hver gang.

Rydells Kampsang

SANDY OG PATTY:

*Gi' dem så klø, Rydells drenge!
Fjenden ska' se I slår hårdt
Hvis de vinder slår vi dem ihjel
Der 'kun en, der sejrer her, det 'Rydell!*

Råber rytmisk.

*Hvem har mod?
Hvem har held?
Vores drenge på Rydell!
Hvem ga' alle klø i dag?
Det gjorde dem fra Rydell af!*

Sandy og Patty marcherer ud sammen i pigegarder-takt.

Scene 7

En afsides del af parken. Jan og Roger sidder på et picnic-bord. Rizzo og Kenickie kysser på en bænk. Marty sidder på en anden bænk. Frenchy og Sonny sidder på et tæppe og læser kulørte blade. Danny trasker frem og tilbage. Doody sidder på en skraldespand. En transportabel radio spiller Vince Fontaine Show.

Vince Fontaine: (i radioen) Ping, pong, dynamolygte, så siger Daddy Vince igen, klar med et svar! (Halv-gal kuk-kuk-gøg-lyd). Ja, sid jer ned og slå ørerne ud, for måske bliver det DIG jeg ringer op! Weee-ha! Men først lidt pop fra daddys pick-up. Chek denne her ud, piger og drenge – frisk fra listerne – en ny gruppe som Alan Freed lige har gravet frem. Tag danseskoene på, for Vince lader rocken – gååååå!

Musik starter og fades.

Danny: Frenchy, hvornår starter du på det skønhedskursus?

Frenchy: Næste uge. Det bliver skide godt! Aldrig mere de åndssvage bøger og røvsyge lærere...

Marty: (holder en pakke kulørte cigaretter frem) Vil nogen have en Moviestar?

Frenchy: Ja, har du en pink tilbage?