

1.AKT, scene ix: Romancen

(Nick og Serena prøver på en scene fra "Mågen")

NICK

"Virkelige begavelser! Jeg er mere begavet end jer allesammen, når det kommer til stykket! I, med jeres tomme rutine, har tilranet jer førstepladsen i kunsten og regner kun det for legitimt og ægte, som I selv laver, og alt andet undertrykker og kvæler!! Jeg anerkender jer ikke! Jeg anerkender hverken dig eller ham!

SERENA

"Du er dekadent"

NICK

"Tag af sted til dit kære teater og spil dine ynkelige og talentløse stykker der!"

SERENA

"Aldrig har jeg spillet i sådanne stykker. Lad mig være i fred! Du er jo engang i stand til...."

(Bliver privat)

Nick, jeg bryder mig ikke om den her scene.

NICK

Men "Mågen" er en klassiker.

SERENA

Altså: noget gammelt lort...

NICK

...og Madame Arkadina er en god rolle

SERENA

Jeg gider ikke spille din mor!

NICK

Ok. Hvad med Shakespeare? En komedie? Måske "De to herrer fra Verona"?

SERENA

Og hvem af dem skulle jeg spille??

NICK

Så hold dog op med at være på tværs!

SERENA

Jeg er ikke på tværs. Men vi har lige brugt et helt år på at endevende vores følelser, og du bliver ved med at vælge scener jeg ikke kan forholde mig til. Kan vi ikke prøve noget andet?

NICK

Som hvad?

SERENA

Som... "Tristan og Isolde" eller "Troilus og Cressida". Eller "Kat på et varmt bliktag"? Jeg ville elske at spille Maggie. Jeg har et eksemplar her i tasken.

(Hun roder rundt i tasken og et billede af Nick falder ud)

NICK

Hva' det?

(Samler det op)

SERENA

Øh... Jeg fik det af dig...

NICK

Det var sidste semester. Render du rundt med mit portræt?

SERENA

Ja...

(Nick reagerer)

Nej, altså. Jeg ville ha' lagt det af derhjemme...

(Nick river billedet i stykker og smider det vredt på gulvet.)

Nick, hvad laver du? Nej, vent - hører du!?

#7 - Måske ku vi' spille romancen/Let's play a love scene

NICK

For himlens skyld! Hvordan skal vi nogensinde komme videre når du bliver ved med at opføre dig som en teenager?

SERENA

Hvad er der i vejen med at opføre sig som teenagere, når det er det vi er?

(Serana synger...)

DET FØLES LIDT SOM VI...

NICK

Hør, Serena. Vi taler ikke samme sprog. Jeg tror du skal finde en anden at øve med.

(Nick går ud. Imens hun holder tårerne tilbage, samler Serena stumperne af billedet op og synger:)

OG NU SKA' HØR' HVAD JEG HAR AT SI'...